

Diverse artikelen

- [Het jaar van de azalea mollis](#), in Pieter Dekker en Gert van Dompsele, [Van naam tot nummer, slachtoffers van de Puttense razzia](#) (2014), blz. 474-493.

'De lente van 2013 kleumt. Het is vier mei en de azalea mollis in onze tuin bloeit nog steeds niet. Ze komt oorspronkelijk uit Putten. Henk van Keulen gaf de azalea aan zijn vrouw Beb van Beekhoven, op 30 augustus 1944, de dag waarop ze vijf jaar getrouwd waren, en Henk eenendertig jaar werd. Het overvloedige, zachte oranje van de azalea is even uitbundig als de liefde in het jonge gezin aan de Hakschaer in Putten, met hun kinderen Gert en Everlien, en een derde op komst. Dat was toen, slechts een maand voor de razzia van Putten.

Zou de azalea nog niet willen bloeien omdat ik Nico Z nog niet heb gesproken? Een onzinnige gedachtesprong, maar aan mij zal het vandaag niet liggen. Z was al in het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg, toen Henk van Keulen, zijn jongere broer Klaas en hun honderden dorpsgenoten daar op zaterdag 14 oktober 1944 aankwamen.'

- [Lugda, een genealogisch takje](#). Een stukje familieonderzoek.

- [Westerhout aan de Wagenweg in Haarlem](#) Het artikel over deze buurtschap en buitenplaats op de oude (vóór 1927) grens tussen Haarlem en Heemstede is aangevuld en verbeterd (2017).

- Robert Wilson Lynd, [On Not Being A Philosopher](#) Tekst van de briljante Ierse essayist Lynd. Het eerste deel moest in goed Nederlands vertaald worden. Met oprechte dank aan de samensteller van het eindexamen Engels, HBS 1958.

- *Benvenuto! Welkom, in Bellingwolde!* Een verhaal over de laatste periode van de villa 'Benvenuto' en haar bewoners. Verschenen in [Terra Westerwolda](#), Jaargang 6, nr 1, voorjaar 2017.

- *Oost-Groninger Hildesheimers*. Waardoor kwamen juist veel boeren in Groningen en verder in Nederland onder de invloed van het nationaalsocialisme? Waarom werden de Oost-Groninger boerenpaleizen gebouwd? Door 'Hildesheim'. Door het feit dat heel veel Oost-Groninger herenboeren in de periode 1870-1930 naar de Landwirtschaftschule in de Duitse stad Hildesheim gingen. Daar werden ze op verscheidene manieren gevormd door Pruisische nationalist en fascisten en kregen ze de instelling van boerenofficieren. Met name wordt de rol belicht van twee 'Hildesheimers' om de Nationale Bond 'Landbouw en Maatschappij' te vormen en er een NSB-mantelorganisatie van te maken. (t.z.t. mogelijk in *Terra Westerwolda*).

- *Zwanengebroid in het Kloostergoed*. Een Bellingwolder kolonie in Duitsland. Het landbouwbedrijf 'Kloostergoed Dünebroek', voorbij de grens bij de Wijmeersterbrug in Bellingwolde en tegenover de flèche en redoute van De Lethe. Sinds 1904 eigendom van Oost-Groninger herenboeren. Maar toen

kwamen de nazi's, de NSB en de Duitse bezetting van Nederland. De oorlog leidde tot een onherstelbare breuk tussen de eigenaren. Dat het bedrijf na de Duitse capitulatie zou worden verkaveld, lag in de rede, maar niet hoe dit uitpakte. Dit verhaal schetst de teloorgang van Kloostergoed Dünebroek. (t.z.t. mogelijk in *Terra Westerwolda*).